



Geloven midden in het leven van ... David (1/7)

Najaar 2023

Johanneskerk Rotterdam-Lombardijen

1. *Waar het verhaal van God begint (1/7)* (1 Samuel 1 en 2:1-11)

We starten op deze zondag weer met een nieuw seizoen van activiteiten. We gaan op zoek naar 'Geloven midden in het leven'. In het najaar doen we dat door het lezen van verhalen van David. Hoe geloofde hij in alle roem en teleurstelling, als koning, vriend en vader?

Dit grote verhaal begint heel klein met een man en twee vrouwen in Rama. Dit grote verhaal van Samuel en David begint bij een vrouw, die geen kinderen had. Een klein persoonlijk verhaal. Niet klein voor Hanna zelf. Want het was een groot persoonlijk verdriet. Peninna, de andere vrouw van Elkana, de man, wrijft zout in de wonden door haar met dit gemis te sarren. Elkana doet zijn best om het leed te verzachten. We vinden Hanna, als zij in tranen bidt tot de Heer in het heiligdom.

Wat is het mooi hier in 1 Samuel 1 te beginnen op deze startzondag. Voordat de grote verhalen voorbijkomen en voordat wij weer van alles ondernemen, worden we op een plaats gebracht waar het allemaal begint: Naast Hanna. Vandaag is dat niet anders: Gods grote verhaal begint midden in ons gewone leven. In alle zegen, in alle verlangen, in alle scheuren en barsten. Daar stijgt ons gebed op. Voor onze persoonlijke nood. Voor alle nood in deze wereld. Voor de kerk. Ook als om ons heen of in ons die stem van Peninna klinkt, die ons uitdaagt: hoe zit dat nu met de zegen van God in jouw leven, in jouw gemeente, in deze wereld? Dan mogen we tot God bidden met Hanna. Wij mogen met haar ook verder kijken dan onze blik reikt. Is God een God, die onze persoonlijke problemen oplost of een God, die ons inschakelt in zijn grote verhaal met deze wereld?

Hanna was bereid het geschenk van God aan haar weer met Hem te delen. Zo mogen wij ook wat wij van God ontvangen van God aan tijd, gaven, geld en mogelijkheden weer delen met Hem.

Wij mogen bidden met de verwachting dat er in en door ons kleine verhaal grote dingen gebeuren in het grote verhaal van God: de komst van de Heerschappij van de zoon van David, Jezus Christus.

Om nog eens over door te praten na de dienst – Kies een vraag uit en stel deze eens aan degene naast je.

Geloof je dat elk verhaal van God met gebed begint?

Hanna deelt haar geschenk weer met God.
Hoe kunnen wij dat doen?

Is geloven in het leven voor jou een mandarijn (partje) of een perzik (geheel)?

Waar heb je het meeste zin in als je kijkt naar de activiteiten van het najaar in de Johanneskerk?



Bijbelstudie –

Lees het verhaal van Hanna nog eens terug in 1 Samuel 1 en 2:1-11.



Verhalen delen -

Wat betekent het voor jou als iemand tegen jou zou zeggen: "Als je het hier om je heen niet ziet wat God doet, dan zie je het ergens anders ook niet."

Vragen of ideeën?: ds Hans van Dolder – ds@johanneskerk.net