



Geloven midden in het leven van ... David (7/7)

Najaar 2023

Johanneskerk Rotterdam-Lombardijen

7. *Het testament van David (7/7)* (1 Kronieken 29)

Op deze laatste zondag van het kerkelijk jaar kost het geen moeite om een gevoel op te roepen dat we leven in tijden van verandering en onzekerheid door oorlogen en natuurrampen. Daar kwam deze week de uitslag van de verkiezing nog een bovenop. Toch kijken we op deze zondag voornamelijk vooruit: naar de voleinding, naar de eeuwigheid. In dit licht noemen we ook de namen van hen, die ons zijn voorgegaan.

In 1 Kronieken 29 staat Israël ook grote veranderingen te wachten: David draagt het koningschap over aan zijn zoon Salomo. Aan een lange en stabiele regeringstijd komt een einde. Misschien dat sommigen een wisseling van de wacht toejuichten: een frisse wind. Maar anderen keken met zorg naar de toekomst: wat zal de toekomst brengen met een jonge onervaren koning op de troon?

David houdt zijn derde en laatste speech voor het volk. En daarin mogen wij ook dingen horen, die ons vandaag ook weer helpen om de toekomst tegemoet te treden. En er vallen een aantal zaken op: David begint zijn redevoering niet met zichzelf: Hij begint bij God: "Alles in de hemel en de aarde behoort U toe. U bezit het koningschap en de heerschappij." David helpt onze blik van onszelf op God te richten. En vervolgens relateert David zichzelf: Wie ben ik eigenlijk? Alles wat ik ben, heb ik van God ontvangen. Natuurlijk kunnen we trots zijn op wat bereikt hebben, maar ten diepste is het allemaal een gave van God. En alles wat we van hem ontvangen hebben, mogen we weer teruggeven aan Hem. Dat zet ons in een vrijheid. David weet waar hij vandaan komt. Er waren tijden dat hij alles achter zich moest laten en in een grot moest slapen. En nu hij van alles is en heeft, kan hij het ook weer met een gerust hart uit handen geven. De oude koning David zegt: Net als onze voorouders zijn wij slechts vreemdelingen, die als gasten bij U verblijven. In Hebrreeën 11 wordt David met anderen genoemd. Of we nu successen gezien hebben of ellende: wij allen hopen op een toekomst, die we nog niet zien, maar die God ons beloofd heeft. Niet zonder ons.

Om nog eens over door te praten:

Welke wijze les over leven en geloven zou jij mensen om je heen mee willen geven?



Bijbelstudie –

Lees Hebrreeën 11 nog eens helemaal door. Het gaat daar niet alleen maar over mensen, die niets gezien hebben van de vervulling van Gods beloften. Toch is er voor allemaal iets wat zij niet in vervulling hebben zien gaan. Hoe zou jij dat omschrijven?



Gebed – Uit: LB 731

Zij raken niet vergeten die over zijn gegaan tot U, want in uw heden bewaart Gij hun bestaan. Hun namen zijn verzekerd in uw gedachtenis, Gij zult ze blijven spreken tot die dag aan zal breken waarop het wachten is.



In beweging –

Hoe herinner jij je de namen van hen, die ons zijn voorgegaan? Met een foto of een voorwerp, een bijzondere plaats? Wat helpt je er aan te denken aan wat iemand aan geloofsgetuigenis of levenswijsheid achtergelaten heeft?



Liturgie – Uit: Als ik naar de bergen kijk - Sela

*Onze Heer die alles maakte, / de schaduw op ons pad,
blijft met ons verbonden. / Hij waakt bij elke stap.
Onze Heer die alles maakte, / beschermer voor altijd.
Waar wij gaan en komen, / Hij blijft in eeuwigheid.*



Thuis –

Aan wie wil jij vandaag in het bijzonder denken? Schrijf zijn of haar naam op een mooi papier en geef het een bijzondere plaats.

Vragen of ideeën?: ds Hans van Dolder – ds@johanneskerk.net