



Andreas (1/3)

Winterthema 2022

Jezus navolgen met Andreas, Maria van Magdala en Petrus

Johanneskerk Rotterdam-Lombardijen

1. Andreas, een onmisbaar achtergrondpersoon (1/3) - (Johannes 1: 35-42)

Wij mensen houden van helden. We lezen hun biografieën en kijken hun films. Zoals de vorige week begraven bisschop Tutu. We kunnen bij sommige mannen en vrouwen uit de Bijbel en kerkgeschiedenis alleen maar met bewondering toekijken. Wij staan in hun schaduw en vragen ons af: wat betekenen wij voor God?

In plaats van in de spiegel te kijken, kunnen we ook naar de eerste volgelingen van Jezus kijken: hoe deze zij dat? Heel verschillend: Bij sommigen weten we alleen de naam nog. Van anderen weten we veel verhalen. Maar sommigen komen alleen tussen de regels door aan het licht. Zoals de 'onmisbare achtergrondpersoon' Andreas. Twaalf keer wordt hij met name genoemd in de Bijbel. Soms gewoon in een rijtje, soms als de broer van, een paar keer in een bijrol in een verhaal.

In Johannes 1 is hij een van de twee leerlingen van Johannes, die Jezus gaan volgen. Jezus nodigt hen uit 'te komen en te zien'. Als Andreas later zijn broer Simon ontmoet, kan hij zijn mond niet houden: "Wij hebben de Messias gevonden". Hij getuigt van waar hij persoonlijk vol van is. En hij brengt zijn broer bij Jezus. Het begin van een grote verhaal van Petrus.

Een ontmoeting met een christen kan heel belangrijk zijn belangrijk in iemand z'n leven. Een mooi voorbeeld is Albert McMakin. Ooit van gehoord? Waarschijnlijk niet. Maar hij nam een jonge niet-gelovige boerenzoon als chauffeur mee naar een bijeenkomst, waardoor hij tot geloof kwam. De naam van deze man kent iedereen: Billy Graham. Albert was zo'n Andreas.

En wanneer u misschien denkt: kom ik in dat grote verhaal van God wel voor? Draag ik er eigenlijk wel wat aan bij? Is wat ik doe wel van betekenis? Dan mogen we als bescheiden discipel van Jezus gewoon mensen in de buurt van Jezus brengen, een 'link' zijn naar Hem. We mogen vertrouwen op Jezus: Hij zal grote dingen doen. maar Hij kan en wil dat niet doen zonder Andreassen en Andrea's. Niet zonder ons.

Om nog eens over door te praten:

In hoeverre herken je je in Andreas als onmisbaar achtergrondpersoon?



Bijbelstudie –

Andreas wordt met name genoemd in de volgende verzen: Matteus 4:18; 10:2; Markus 1:16, 29; 3:18; 13:3; Lukas 6:14; Johannes 1:40, 44; 6:8; 12:22; Handelingen 1: 13. Wat voor beeld krijg je van Andreas uit deze teksten?



Gebed –

We weten niet hoe en of God ons gebruikt in zijn grote verhaal. Maar we kunnen wel bidden of God onze kleine dingen wil gebruiken. Durf je dat deze week tot gebedspunt te maken zonder dat je weet of en wat er zal gebeuren?



In beweging –

Andreas deed twee 'eenvoudige' dingen: Hij getuigde waar hij vol van was: Wij hebben de Messias gevonden! En hij bracht zijn broer Simon bij Jezus. Zodat hij zelf kon zien wie Jezus was. Hoe kun jij deze twee dingen toepassen in jouw omgeving?



Liturgie – Uit Gezang 440

*Ik heb de vaste grond gevonden
waarin mijn anker eeuwig hecht
de dood van Christus voor de zonden
van eeuwigheid als grond gelegd
Die grond zal onverwikt bestaan
als aard' en hemel ondergaan*



Thuis –

Op dinsdag 11 januari 2022 praten we vanaf 20 uur verder over dit onderwerp tijdens een online Thema-avond op Zoom. Op de website van de Johanneskerk staat de link!

Vragen of ideeën?: ds Hans van Dolder – ds@johanneskerk.net