



Jezus ontmoeten in de ander (6/7)

Zomer 2023 – Zeven werken van
barmhartigheid

Johanneskerk Rotterdam-Lombardijen

6. *De gevangenen bezoeken (6/7)* (Mattheus 25: 31-46; Handelingen 5: 17-21; Hebreëën 13: 1-3; 2 Timotheüs 1: 15-18)

Vanaf 1969 geeft Johnny Cash, de Amerikaanse countryzanger, een serie beroemde concerten in de beruchte San Quentin gevangenis. Hij treedt op alsof hij een is met de gevangenen, die veel in zijn liedteksten herkennen en enthousiast reageren.

Het onderwerp 'gevangenen opzoeken' is verder van ons bed dan 'zieken bezoeken'. Wie is er wel eens in de gevangenis geweest? Toch hebben we allemaal wel een beeld van een gevangenis. De kern blijft: je bent je vrijheid kwijt. Jezus nodigt ons uit deze wereld niet uit te sluiten, maar op te zoeken.

We kunnen dan gelijk kijken hoe we dat praktisch kunnen doen: waar zijn gevangenen? Dan gaan we die opzoeken! Gelukkig zijn er veel mogelijkheden om ons als vrijwilliger in te zetten voor gedetineerden. Hiernaast staan een aantal mogelijkheden op te rij: Via Exodus, via de Dienst Justitiële Instellingen, meedoen aan de maandelijkse wake bij Zestienhoven, of via Open Doors.

Het is goed om de handen uit de mouwen te steken, maar ook goed om de achtergrond van de tekst proberen te begrijpen. Want wat wij bij 'gevangenschap' voorstellen is heel anders dan in de eerste eeuw. In tegenstelling tot onze tijd, bestond het niet als straf. Als je in de gevangenis zat, dan was dat om je proces en straf af moest wachten en was je afhankelijk van de zorg van mensen buiten de gevangenis. En die straf kon een geseling betekenen of de doodstraf of een leven als slaaf. We zien dat bij Jozef, Johannes de Doper, Jezus en Paulus.

Hebreëën 13:1-3 helpt om dat scherper te krijgen: daar gaat het om de liefde voor de broeders en zusters in de gemeente. Die krijgt vorm in gastvrijheid voor de rondtrekkende zendelingen en predikers. Maar ook in het zich bekommeren om de medechristenen in de gevangenis: alsof je zelf ook gevangen zit. Deze zorg voor onze medechristenen wereldwijd mag onze eerste aandacht hebben. Maar de liefde, die Jezus in ons wakker roept, wil niet beperkt blijven tot de christelijke gemeente.

Om nog eens over door te praten:

Wat trekt je aan of stoot je af als je eraan denkt iemand op te moeten zoeken in de gevangenis?



In beweging –

Bij dit onderwerp veel aandacht om er iets mee te doen:

Stichting Exodus (<https://exodus.nl/help-mee>)

Er werken ongeveer 1200 vrijwilligers bij Exodus. Zij ondersteunen (ex-)gedetineerden en hun familieleden; zowel binnen als buiten de gevangenis en in de Exodushuizen. Er is een speciaal programma voor kinderen met een gedetineerde ouder. Daarnaast hebben wij ook voorlichters die voorlichting geven op onder andere scholen en in kerken. We zijn altijd op zoek naar vrijwilligers. Heb je interesse?

Open Doors

(<https://www.opendoors.nl/christenvervolgning/open-doors-magazine/gods-werk-gaat-door-in-de-gevangenis/>)

Lees hier meer over de mogelijkheden om te schrijven aan en te bidden voor christenen in gevangenschap wereldwijd.

Wake Detentiecentrum Zestienhoven

<https://www.maraprojecten.nl/projects/welkom-onthaal-3/>
Welkom Onthaal organiseert verschillende activiteiten in en rond het Detentiecentrum Zestienhoven: o.a. rond maandelijkse wake, bezoekgroep, voorbeden, kerstpakketten.

Dienst Justitiële Instellingen

(<https://magazines.dji.nl/djzien/2023/06/vrijwilligers-bij-dji>)

"Uit onderzoek blijkt dat de meeste gedetineerden graag een vrijwilliger willen". Wat ze zoal doen? Ondersteunen van geestelijke verzorging, deelname in gespreksgroepen, ophalen en wegbrengen van kinderen van gedetineerde ouders naar de PI, tweewekelijks 1-op-1 contact als bezoeker/vrijwilliger.