



Jezus ontmoeten in de ander (5/7)

Zomer 2023 – Zeven werken van
barmhartigheid

Johanneskerk Rotterdam-Lombardijen

5. De zieken bezoeken (5/7) (Mattheus 25: 37-40; Marcus 2: 1-12)

Een paar weken geleden ging de film 'Barbie' in première in de bioscopen in Nederland. De pop, die sinds 1959 op veel verlanglijstjes voorkomt, heeft nu haar eigen film. In een artikel in Trouw zag iemand de boodschap in de film dat Barbie vanuit haar fantasiewereld de echte wereld in moet met alle imperfecties en moeilijkheden. Ook wij kunnen in een mooie wereld proberen te leven en het echte leven met zijn scheuren en barsten uit zicht houden. Is het opmerkelijk dat Jezus in Mattheus 25 nu juist deze kanten van het leven in eeuwigheidslicht zet: honger, dorst, vreemdeling zijn, naaktheid, ziekte, gevangenschap.

Als we in dit licht inzoomen op dat ene element van Mattheus 25: De zieken bezoeken, dan voelen we precies waar het om gaat: Ziekte, zieken: Het is een aspect van het leven waar we ons graag verre van houden. Ziekenhuizen en dokters: Het is fijn dat ze er zijn, maar je komt er liever niet. Maar Jezus wil een andere beweging maken. Hij wil juist met zijn Koninkrijk de andere kant op: De zieken opzoeken, bezoeken, naar ze omzien.

En als we Jezus volgen op zijn weg door de Evangelieën, dan zien we ook allereerst dat Jezus mensen echt ontmoet, voordat Hij geneest. Hij ziet ze, Hij hoort ze, Hij vraagt ze: wat wil je dat ik doe? Rondom Jezus wordt het steeds duidelijk dat een ziekte nooit alleen staat. Een ziekte kan je hele leven ontwrichten. Van jezelf of van de mensen om je heen. Maar tegelijkertijd wordt een zieke niet zijn of haar ziekte. Hij of zij is zoveel meer. Dat wil gezien worden. Het is belangrijk dat we de moed, de trouw en de discipline hebben om zieken te bezoeken. Het woord 'bezoeken' krijgt de meeste diepte doordat het ook gebruikt wordt voor God zelf, zoals in de lofzang van Maria: 'God heeft oog gehad voor zijn minste dienares'. We mogen naar zieken omzien. Proberen te zien wat er in iemand omgaat. Door er te zijn, stil te zijn, een tekst te lezen als Psalm 38, te bidden, bemoedigd te worden.

Zo mag de kerk een plaats zijn, waar we niet vluchten in een mooie wereld, maar de echte wereld zoeken: de mensen waar God naar omkijkt.

Om nog eens over door te praten:

Vind jij het een grote opgave om zieke mensen te bezoeken? Wat maakt het makkelijker of moeilijker?



Bijbelstudie –

Zoek in de Evangelieën eens naar verhalen waar Jezus zieke mensen ontmoet of opzoekt. Hoe gaat Hij hen met hen om en wat zegt Hij wel of niet tegen hen?



Delen & dienen –

Hoe zou je deze week concreet iemand die ziek is kunnen bezoeken?



Verhalen delen –

Wil je iets meer weten over de film 'Barbie' zonder naar de bioscoop te gaan? Bekijk de trailer om een indruk te krijgen van de film: <https://youtu.be/pBk4NYhWNMM>

Voor het artikel in Trouw over de boodschap van de film: klik op deze link: <https://www.trouw.nl/religie-filosofie/wat-kunnen-we-leren-van-barbie-twee-theologen-geven-antwoord~b902c1b8/>



Liturgie – Uit Psalm 38 (berijmd)

*Zie, mijn leven is bezweten
en zal breken
onder 't leed, Heer, dat het dorst.
In benauwdheid moet ik kreunen,
ik moet steunen
van het bonzen in mijn borst..*



Thuis –

Wat zou je kunnen leren van iemand die ziek is? Dank daarbij aan mensen die tijdelijk erg ziek zijn, maar ook aan mensen, die van jongs af aan met een beperking moeten leven of oude mensen, die steeds minder kunnen.