

### 7. Alles wordt (ver)nieuw(d) – de toekomst vandaag (2 Petrus 3:8-15a)

Wie met iemand meegeleefd heeft in het laatste gedeelte van zijn leven, zal altijd deze vraag een keer gesteld hebben: Wat is er na dit leven? Is er wel iets na dit leven? En zo, ja, hoe ziet dat er dan uit?

Veel mensen menen dat dit geloof in een hiernamaals een zoekhoudertje is. Maar vandaag de dag is er ook weer meer aandacht voor de vraag naar de toekomst. Door onderzoeken rond bijna-doodervaringen of een toenemende angst dat het niet goed afloopt met de aarde. Maar de angst voor het uitsterven van de mensheid of het einde van de aarde is niet de voedingsbodem voor geloof in een toekomst na ons leven of na deze aarde. Het wordt ingegeven door de Bijbel zelf, die ons volop reden geeft om te geloven dat God ons meer wil geven dan deze aardse tijd. Zelfs meer wil geven dan deze aarde en hemel: een eeuwig leven in een nieuwe hemel en op een nieuwe aarde.

De Bijbel dwingt ons niet te kiezen uit 'een betrokkenheid op deze aarde nu' of 'een verlangen naar het hiernamaals. Jezus belooft: Wie in mij gelooft, heeft eeuwig leven: nu en straks.

En ook Petrus 3 brengt het leven nu en het leven straks volop met elkaar in verbinding. Zo op het eerste gezicht lijken de werkelijkheden nu en straks strikt gescheiden. "Met gedreun vergaan", "in vlammen opgaan", "ten gronde gaan", "uitzien naar een nieuw hemel en een nieuwe aarde". Het lijkt erop of al het oude rigoureuus zal verdwijnen en alles totaal nieuw zal zijn.

Maar Petrus schrijft dit gedeelte niet om de gelovigen van het leven hier op het leven straks te richten. Hij schrijft hen omdat de gelovigen voor hun gevoel lang moesten wachten op het vervullen van de belofte. En wat heeft het dagelijks leven daar mee te maken? Zeker als dat moeilijk en zwaar is door vervolgingen. Petrus stelt: Ons doen en laten nu heeft alles te maken met de nieuwe werkelijkheid van God straks. De hemellichamen zullen inderdaad vergaan. Maar er is iets wat niet door het vuur zal verbranden, maar *gelouterd* worden. Zoals in een zilverertsoven. Alles wat op de aarde gedaan is, komt aan het licht. Het wordt gelouterd en het goede wordt

gevonden en blijft bestaan. En krijgt een plaats op de nieuwe hemel en de nieuwe aarde waarop gerechtigheid woont. Dat is een aanmoediging om onberispelijk te leven en zo door God gevonden te worden. Een troost voor alles wat gedaan is voor Jezus.

*Om nog eens over door te praten:*

Hoe stelt u zich / stel jij je de overgang naar de nieuwe hemel en de nieuwe aarde voor?



**Bijbelstudie** - Ook in Maleachi 3 komen we het beeld van de oven tegen, die niet alleen verbrand, maar ook loutert. Wat mag na de Dag des Heren blijven bestaan?



**Gebed** – Heer, wij danken u voor uw beloften in uw Woord Voor de belofte van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde Geef dat dit visioen ons niet laat vluchten uit deze wereld Maar geef dat dit visioen ons inspireert om met volle inzet het goede te zoeken, lief te hebben, recht te maken, vrede te zoeken, barmhartig te zijn, uw genade te verkondigen. Geef dat wij smetteloos, onberispelijk en in vrede door U gevonden mogen worden Maranatha, Heer Jezus, kom spoedig.



**Liturgie** – uit ELB 396

*Grijp toch de kansen, door God u gegeven.  
Kort is uw zijn hier, de tijd snelt daarheen.  
Wat toch blijft over, o zeg, van dit leven?  
D' arbeid der liefde, gedaan om u heen.  
Niets is hier blijvend, niets is hier blijvend,  
alles, hoe schoon ook, zal eenmaal vergaan.  
Maar wat gedaan werd uit liefde tot Jezus,  
dat houdt zijn waard' en zal blijven bestaan.*



**Thuis** –

Wie gedenken jullie vandaag? Wat voor goeds heeft hij of zij achtergelaten?

Vragen of ideeën?: ds Hans van Dolder – [ds@johanneskerk.net](mailto:ds@johanneskerk.net)