

6. Anders leven– in overwinning en vernedering (Hebreeën 11: 32-40)

Wat zullen ze voor verwachting gehad hebben van hun geloof in Jezus? Deze onlangs bekeerde christenen, aan wie de Hebreeënbrief geschreven is? De schrijver wil hen bemoedigen en aanvuren. Een groot aantal haakt teleurgesteld af en hun geloof verflauwt. Hij schets gelovigen als vreemdelingen en gasten, die op deze aarde op weg zijn zonder de grote belofte van God in vervulling te zien gaan.

Een grote optocht gelovigen komt voorbij. Abel, Abraham, Mozes. En in vers 32 komt dit tot een climax. Maar wel een vreemde climax met een grote tegenstelling. Het begint met namen en verhalen, waarin mensen in geloof grote dingen hebben gedaan. Zij kregen wat hen beloofd was. Koninkrijken werden overwonnen. Muilen van leeuwen werden toegekamd. Vuur de laaiende kracht ontnomen. Vrouwen kregen hun doden terug. Dat is het evangelie waar we op wachten! Met mijn God spring ik over een muur. Wie gelooft zal zegevieren en niet beschaamd uitkomen.

Maar zonder adempauze gaat de lijst verder met gelovigen, voor wie het heel anders afloopt. Anderen ... worden gemarteld, bespot, gestenigd, door midden gezaagd, ze zwierven rond, berooid, vernederd en mishandeld. Op deze mogelijke consequenties van het geloof zitten we niet te wachten. Maar dit is hele verhaal over geloven. De helden uit de eerste groep zijn niet geloviger dan de martelaars uit de tweede.

Voor ons kan deze spanning ver van ons bed staan. Zijn wij niet bevoorrecht om te mogen geloven in een veilige omgeving vol welvaart? Maar toch is het een werkelijkheid waarin veel gelovigen in verschillende plaatsen en tijden leefden en leven.

Wat we misschien wel herkennen is de teleurstelling dat geloven anders is dan we verwachtten. Of durven we te geloven als vreemdelingen, die de grote beloften nog niet in vervulling hebben zien gaan? Te geloven ondanks overwinning en vernedering? Durven we te geloven in Jezus Christus' kruis en opstanding? Met een stukje brood en een slokje wijn als voorsmaak van de beloften, die God ons geeft op een Opstandingsleven met Hem.

Om nog eens over door te praten:

Is geloven voor u / jou anders geworden, dan wat u / je er bij voorstelde toen u/ jij net tot geloof gekomen was?



Bijbelstudie –

In vers 34 wordt verwezen naar het verhaal over de vrienden van Daniel in Daniel 3. Lees dit verhaal eens rustig door en let met name op wat zij tegen Nebukadnessar zeggen in vers 17 en 18. Wat zegt dit over hun geloof tegen de achtergrond van Hebreeën 11?



Gebed –

Drie-enige God, Vader, Zoon en Geest,
Geef ons het geloof om bergen te verzetten en wonderen te verwachten

Geef ons het geloof U te belijden ook al kost dat ons alles
We bidden voor al onze medegelovigen, die teleurgesteld zijn
We bidden voor onze medegelovigen, die bedreigd worden,
gevangen zitten, gemarteld worden of gedood.

We bidden U voor uw Kerk wereldwijd, in voor- en tegenspoed, in overwinning en vernedering
In de Naam van Jezus Christus, de gekruisigde en opgestane Heer



Verhalen delen –

Is er een verhaal over de vervolgte kerk, dat u / jou bemoedigt om in Nederland te geloven? Ga eens op zoek naar zo'n verhaal en deel het mogelijk met anderen.



Liturgie – uit Lied 802

*Here God, wij zijn vervreemden,
Door te luisteren naar uw stem
Breng ons saam met uw ontheemden
In het nieuw Jeruzalem*