

5. **Wie is de naaste voor ons geworden?– Een andere kijk op de ander / de Ander (Lukas 10:25-37)**

Veel verhalen van Jezus zetten ons op het verkeerde been. Jezus wil ons aan het denken zetten en ons laten ontdekken dat het anders in elkaar zit, dan wij denken. Het verhaal over ‘de barmhartige Samaritaan’ lezen we vaak als een moreel appel van Jezus om met de ander om te gaan zoals de Samaritaan. Maar deze toepassing blijft op een paar punten wringen. Aan het eind van het verhaal vraagt Jezus niet: ‘Wie van deze drie heeft goed voor zijn naaste gezorgd?’, maar: ‘Wie van deze drie is volgens u de naaste geworden van het slachtoffer van de rovers?’.

Wie gedragen zich normaal en anders in het verhaal? Voor ons zijn de priester en Leviet de slechte personages in het verhaal. Want wie laat een gewonde man naast de weg liggen? Zij stonden hoog in aanzien. Maar zij hielpen niet. Uit angst om onrein te worden door een dode aan te raken? Maar dan de Samaritaan. Dat hij veracht en gehaat werd, was niet een vooroordeel, maar een feit. Samaritanen hadden het joodse geloof met heidense religie vermengd. Terecht werden zij door de Joden gemeden.

Jezus wil zijn hoorders niet oproepen barmhartig te gaan leven. Maar Hij wil vertellen wie Hij is. Hij is als de Samaritaan. Ook Hij wordt veracht en zelfs gehaat. Hij is zo anders als wij verwachtten. Hij wordt gezien als iemand die het rechte geloof verdraaid. Maar deze man is onze Redder.

En wij? Wij worden niet opgeroepen om als Jezus te zijn. Maar net als de man aan de kant van de weg onze redding van Jezus te verwachten. Hij, die wij het meest verachten, is onze helper. Wij zijn de hulpeloze mensen, die gevonden worden aan de kant van de weg.

En als wij anderen helpen, zijn wij niet als Jezus voor andere mensen, maar mogen wij de genade ontdekken, geholpen te worden door afgewezen mensen. En daarmee Christus zelf ontmoeten.

Jezus is onze naaste geworden. Wij mogen Hem liefhebben, die ons liefheeft als zichzelf. Hij heeft ons gevonden, onze wonden verzorgd, ons veilig thuis gebracht, ons gered van een eenzame dood aan de kant van de weg.

*Om nog eens over door te praten:
Vindt u / vind jij het moeilijker om u / je te herkennen in de man aan de kant van de weg, dan in de Samaritaan?*



Gebed –

In zijn uitleg van deze gelijkenis schrijft Samuel Wells: Als wij opgeroepen worden: “Doet u dan voortaan net zo”, dan “mogen wij het gezicht van Jezus zien in de verachte en verworpen mensen van deze wereld. U bent niet hun redder. U bent niet het antwoord op hun gebed. Zij zijn het antwoord op uw gebed. U zoekt naar redding die zij alleen kunnen brengen. (...) ... u hebt Christus ontmoet in iemand, van wie u niet had geloofd iets te kunnen ontvangen ...”
Wat betekent deze gedachte voor ons gebed?



Delen & dienen –

En wat betekent dat voor ons delen en dienen? In wie in uw / jouw omgeving kan u / jij Christus zo ontmoeten?



Liturgie – Psalm 107: 2

*Al wie verbijsterd zwierven
ver buiten heg en steg
en haast van honger stierven,
neervallend langs de weg,-
geen thuis, geen toevluchtsoord
was hun nabijgekomen,
had Hij hen niet gehoord
en bij de hand genomen.*



Thuis –

Zoek samen eens naar de uitleg die er in dagboeken of kinderbijbels aan deze gelijkenis gegeven wordt.

Vragen of ideeën?: ds Hans van Dolder – ds@johanneskerk.net