



## Muren en poorten

zomer 2019  
Johanneskerk Rotterdam-Lombardijen

### 4. Schouder aan schouder –*samen herbouwen* (Nehemia 3)

Bij het lezen van de Bijbel worden de opsommingen nog wel eens overgeslagen. Maar de saaie geslachtsregisters of overzichten dragen vaak wel allerlei verhalen in zich. Zo ook Nehemia 3. Op een eerste gezicht is het een opsomming van wie er op welke van de 40 plaatsen aan het herstel van de poorten en muren van Jeruzalem gewerkt heeft. Maar is dit hoofdstuk lezen we over eensgezind bouwen. Elk op zijn plaats en met zijn gaven en met zijn of haar verhaal. Net als we dat als gemeente mogen doen. Net zoals Barnabas en Paulus dat doen in Handelingen 11.

We lichten er drie opmerkelijke dingen uit: 1. De priesters, 2. De mensen uit Tekoa en 3. De inwoners van Jericho.

1 - Priesters . Allereerst valt op dat de beschrijving begint bij dat deel van de muur dat bij de tempel ligt. De hogepriester en de priesters worden het eerst genoemd. De prioriteit ligt bij dit deel van de stad: allereerst moet de eredienst hersteld worden. Wie zijn stad of zijn leven op orde lijkt te hebben, kan de kern missen: de relatie met God. Daar mag ook onze eerste aandacht liggen. Zorg voor het welzijn voor de inwoners begint bij zorg voor het geestelijk welzijn!

2 – Tekoa. Bij dit eerste deel van de muur werken de inwoners van Tekoa ook hard mee bij de Schapenpoort. Ze helpen mee de offerdienst van de tempel te herstellen. Via deze poort werden de schapen binnengebracht om geofferd te worden. Maar er is ook een commercieel eigen belang. Deze schapen werden in de landstreek van Tekoa gefokt en verkocht. Ook in de herbouw van de stad hebben handelaren en inwoners van andere steden hun deel. Want een hersteld en veilig Jeruzalem is ook voor hen belangrijk. De sjaloom van de stad heeft overal mee te maken: met de relatie met God, met vrede en rust, met welzijn en welvaart.

3 – Jericho. Zelfs de inwoners van Jericho helpen mee. De muren van hun stad hebben ooit in puin gelegen. Zij weten wat het is. Zij blijven niet uit leedvermaak bij de zijlijn staan, maar helpen mee.

Als wij naar onszelf kijken als gemeente kunnen we ook een saaie lijst zijn van leden in het zoekboekje of de administratie. Maar we mogen naar elkaar kijken als een groep mensen, die eensgezind bouwt aan de samenleving. Met prioriteit aan de dienst aan God. Want als daar het hart niet klopt, blijft het heil uit. Maar het mag ook in ons eigen belang zijn. In deze samenleving mogen wij leven en wonen en werken. Maar we mogen ook over het verleden heenstappen. Sterker nog: wat wij zelf meegemaakt hebben, gebruiken om met compassie anderen te helpen.

*Om nog eens over door te praten:*

Op welke manier bouwt u / bouw jij mee aan de samenleving en de kerk?



#### Bijbelstudie –

In Handelingen 11 wordt Barnabas ingezet omdat hij bepaalde gaven heeft. Maar hij kan niet alles. Hij gaat daarom op zoek naar Paulus om hem te helpen en aan te vullen. Wat voor personen zouden wij meer nodig hebben als gemeente en wijk?



#### Gebed –

Heer, wij danken U voor elkaar. Dat wij samen mogen bouwen aan uw gemeente en onze stad.  
Heer, wij bidden U om eenheid. Om oog voor elkaar en elkaars gaven en inzet.  
Heer wij bidden U voor Sjaloom in onze stad. Voor vrede, rust, veiligheid, voorspoed en welzijn.  
Heer, weest U het midden van ons leven, van onze wijk en onze stad, de ziel van ons bestaan.  
Zegen ons in ons leven van alledag, in onze vreugden en zorgen van alle dag.  
Heer, wijs ons de weg, waar wij met wat wij meegemaakt hebben, anderen kunnen dienen.

Vragen of ideeën?: ds Hans van Dolder – [ds@johanneskerk.net](mailto:ds@johanneskerk.net)