



## #WAAROMKERK

Zoektocht naar de betekenis van de kerk in zes beelden

Najaar 2020  
Johanneskerk Rotterdam-Lombardijen

### 4. Alle hens aan dek - de kerk als schip – (Marcus 4:35-41)

Het beeld van een schip, is voor ons Nederlanders en zeker Rotterdammers heel vertrouwd. In het lied van de Zwitserse reformator Zwingli zingen wij 'Heer, stuur zelf het schip der kerk, sterk is wind en tegenstroom' (Lied 965). Maar in het Duitse origineel gebruikte hij het beeld van de wagen: 'Herr, nun heb den Wagen selb', 'Heer, trek zelf de kar'. Voor ons is het beeld van het schip behulpzaam om het waarom van de kerk te verhelderen.

In de Bijbel komen schepen en water veel voor. Ondanks dat Israël niet veel met scheepvaart had. We lezen twee gedeeltes waarin schepen en water een grote rol spelen. In Genesis lezen we het verhaal van de ark van Noach en in Marcus het verhaal van de storm op het meer. Maar om deze verhalen te begrijpen, kijken we eerst naar het beeld van het water in de Bijbel. De wateren, de *majiem*, komen in het tweede vers al voor: de duisternis lag op de oervloed en de Geest van God zweefde over de wateren. Toen begon God te scheppen, te scheiden. Maar steeds blijft deze oervloed dreigen alles wat God gemaakt heeft, weer op te slokken, ongedaan te maken.

Hiermee begrijpen we het verhaal van de ark van Noach beter. Hierin is het schip de veilige plaats waarin de mensen en dieren van een nieuw begin overleven. Ze vallen niet ten prooi aan de oerchaos. Als beeld van de kerk is het bemoedigend, maar ook scherp en exclusief. De kerk als ark, terwijl de rest verloren gaat.

In het beeld van het vissersbootje op het meer wordt onze blik afgewend van onze zorgen om dat wat ons veiligheid moet bieden (het bootje) naar wat ons werkelijk bedreigt (de storm en het water). Maar uiteindelijk kijken we naar Jezus, die de macht heeft de storm in ons leven te stillen de golven tot rust te brengen. Daar mag het in de kerk dus ook om gaan. In alles zorgen en angst in het leven mogen wij ons op de Heer van de kerk richten. Zelfs als wij denken dat Hij ligt te slapen. Of wij ons zorgen maken over wat wij gemaakt hebben. Laat ons vertrouwen op Hem. Heer, stuur zelf het schip der kerk!



#### Gemeentegesprek - Om nog eens over door te praten:

1. Als u de kerk zou moeten vergelijken met een schip: wat voor soort schip zou dat zijn? Waarom?
2. In de Bijbel is water vaak het beeld van de dreigende oerchaos, die ons weer op wil slokken. Waar ervaar jij die dreiging in jouw leven?



#### Bijbelstudie –

In het verhaal in Genesis 6:14-22 speelt het schip een heel andere rol dan in Marcus 4:35-41. Welk verhaal spreekt u meer aan als het gaat om de vergelijking van de kerk als een schip? Een ark of een vissersbootje?



#### Gebed –

In welke situatie bidt u dit gebed met de discipelen mee? 'Wordt wakker, Heer, kan het U niet schelen dat we vergaan?' (Marcus 4:38) Of vindt u dit geen gebed of ongepast om dat te bidden?



**Verhalen delen – Breakout** - kerk met reddingsbootjes  
Op Internet is het verhaal over de kerk in Chorleywood in een Nederlandse samenvatting uitgebreider te lezen: (<https://docplayer.nl/33380255-Breakout-het-bijzondere-verhaal-van-de-groei-van-een-kerk-door-mission-shaped-communities.html>)



#### Liturgie – Psalm 107: 14 (berijmd)

*Als gij zijt aangekomen  
en 't anker vallen laat,  
zingt mee het lied der vromen,  
hoort hun beproefde raad;  
God die de wereld schiep  
gaf u de goede rede,  
looft Hem die 't water riep  
en op de zee kan treden.*