



#WAAROMKERK

Zoektocht naar de betekenis van de kerk in zes beelden

Najaar 2020

Johanneskerk Rotterdam-Lombardijen

2. **Grote schoonmaak** – de kerk als gebedshuis - voor alle volken (Marcus 11:17)

Toen ik deze dienst rond het thema ‘#waaromkerk’ deze zomer voorbereide, leek Marcus 11: 17 een mooie tekst om een kloppend hart van de gemeente ter sprake te brengen: de kerk als huis van gebed. Ik had al een mooi verhaal over Corrie ten Boom klaarliggen en mijn preek over gebed in de gemeente was bijna klaar.

Maar in mijn zoektocht naar de betekenis van de tekst, ging er een diepere en bredere betekenis van de daden en woorden van Jezus open. Wat Jezus hier zegt krijgt, zoals zo vaak, zijn lading door passages uit het Oude Testament, waaruit Jezus duidelijk citeert.

Want wat maakt Jezus hier nu eigen schoon? Koop en verkoop van offerdieren en geldwisselaars waren nodig om de tempeldienst, zoals God die wilde te laten functioneren. Maar het onrecht in het ‘huis van gebed’ uit Jesaja 56 en het ‘rovershol’ uit Jeremia 7 wijzen ons op twee misstanden: de verleiding is groot om in de handel en wisselkoersen oneerlijk te zijn. Dat kan niet bestaan op het tempelplein. En alle zelfgenoegzaamheid van Israël, het uitverkoren volk dat de tempel had als Gods woning, wordt ernstig gekritiseerd. Wandaden en Gods huis gaan niet samen.

Maar de diepste laag die blootgelegd wordt, zit in het tweede deel van de uitdrukking van de tempel ‘als huis van gebed voor alle volken’. Jesaja deelt het visioen van God dat de tempel een plaats is waar alle volken tot Hem zullen bidden en Hem zullen kunnen leren kennen. Dat vraagt schoonmaak van alle kortzichtige zorg om wat we kunnen verdienen. En dat verbreedt onze blik: wij zijn er niet voor onszelf, maar met het oog op de ander.

Wij mogen als kerk, de nieuwe tempel, een plaats van gebed zijn voor iedereen. Zodat zij de God van Israël leren kennen. En Jezus gaat ons daarin voor. Hij is de nieuwe tempel, degene, die rechtvaardig is, die niet gericht is

op zichzelf. Hij is de gekruisigde en opgestane Heer, in wiens Naam gebeden kan worden tot God, opdat wij Hem vinden en leren kennen.

En wij mogen als kerk de tempel zijn. Een huis van gebed voor alle volken.



Gemeentegesprek - *Om nog eens over door te praten:*

1. Zijn wij als Johanneskerk genoeg een ‘huis van gebed voor alle volken’? Wat zou er moeten worden schoongemaakt?
2. Denk je dat er mensen buiten de kerk behoefte hebben aan een gebed tot God? Wat zouden ze, denk je, bidden?



Bijbelstudie - *Leesrooster*

Zondag 27 september: Marcus 11: 15-17

Maandag 28 september: Jeremia 7: 1-15

Dinsdag 29 september: Jesaja 56: 1-8

Woensdag 30 september: 1 Koningen 8: 22-52, m.n. 41-43

Donderdag 1 oktober: Mattheus 21: 12-13

Vrijdag 2 oktober: Lukas 19: 45-46

Zaterdag 3 oktober: Johannes 2: 13-17

Leeswijzer:

- Om Marcus 11: 15-17 goed te begrijpen, zijn Jeremia en Jesaja behulpzaam. Om Jesaja 56 weer beter te begrijpen is 1 Koningen 8 verhelderend.
- De verschillende evangelisten vertellen dit verhaal anders en zetten het op een andere plaats in het verhaal van Jezus. Wat valt je daarin op?



Gebed –

In een kerkdienst wordt er al veel gebeden in verschillende onderdelen. In de liederen, in de teksten, in de verootmoediging, het gebed voor de schriftlezing, de dank- en voorbeden, het stil gebed.

Hoe zouden we kunnen groeien als plaats van gebed: in het gemeenschappelijk gebed, het persoonlijk gebed, gelegenheid geven tot gebed, bidden met mensen?



Delen & dienen – Iets moois ontdekt voor jezelf of in gesprek met elkaar over #waaromkerk?: mail of app het aan ds Hans van Dolder ds@johanneskerk.net / 06-39604379