



Advent & Kerst 2020

3^e adventszondag

December 2020

Johanneskerk Rotterdam-Lombardijen

3. Gezegend ben je – Maria ontmoet Elisabeth – (Lukas 1:42)

1. Wij begroeten elkaar vaak met bijvoorbeeld 'goedemorgen', zoals in het begin van deze dienst. Maar wat doen wij dan? Het is meer dan een begroeting. Het is meer een wens, een zegenwens. Want misschien is onze dag helemaal niet goed. Maar toch zeggen wij het goede elkaar toe.
2. Maria groet Elisabeth als zij naar haar toe gaat. Heeft zij haar begroet met 'Vrede zij met je' zoals nog steeds in Midden-Oosten gebeurt? Elisabeth zegen haar daarop: *'De meest gezegende onder de vrouwen ben je. En gezegend is de vrucht van je schoot.'* Zegen is in Grieks 'goede woorden over je uitspreken'. Wij hechten in onze cultuur minder waarde aan woorden, maar in de Bijbel zijn woorden werkelijkheid. Zeker bij God.
3. Elisabeth zegen Maria. Een zegen geven, vraagt iets van iemand:
 - a. Elisabeth begint niet over zichzelf. Hoewel ze daar alles reden voor had. Ze is op Maria gericht. En ziet de zegen in wat haar overkomt.
 - b. Maar haar hart en ogen zien ook het werk dat God door en in Maria doet. Ze ziet niet het probleem van een ongetrouwd zwanger tienermeisje, maar Gods omzien naar ons mensen door deze jonge vrouw heen
4. Ook het ontvangen van een zegen ontvangen vraagt veel:
 - a. Het vraagt vertrouwen in de belofte van God. Ook als we nog niets zien of voelen. Gelukkig is wie gelooft dat de woorden van God in vervulling zullen gaan.(vs 45)
 - b. En het vraagt bereidheid om een rol te spelen in het werk van God. Tot en met de bereidheid om een offer te brengen, als dat van ons gevraagd wordt in het vervullen van de zegen.
5. Als wij elkaar begroeten of een kaart sturen met 'Gezegende Kerstdagen'. Zijn onze ogen gericht op de ander en op de belofte van God? Hebben wij het vertrouwen en de bereidheid gezegende mensen te zijn?



Gemeentegesprek - Om nog eens over door te praten:

1. Heb jij / heeft u wel eens iemand gezegend?
2. Zie jij / ziet u begroetingen als 'goedemorgen' als een zengroet? Waarom wel of niet?
3. Zie jij jezelf / ziet u zich als een gezegend mens? Waarin dan (niet)?



Gebed –

Wartoe voelt u zich / voel jij je in het leven geroepen, waarvan je durft te bidden, zoals Maria: 'Laat er met mij gebeuren wat U hebt gezegd.'



Delen & dienen –

In deze laatste twee weken van december gaan we in de gemeentekernen iets aan één iemand anders in de kern opsturen: U krijgt van uw contactpersoon van de kern een naam en adres. U stuurt aan dat adres iets over de betekenis van Kerst voor uzelf: **wat is er belangrijk in Kerst voor u /jou / jullie?** Dat kan een kaart zijn, een brief, iets lekkers om te eten, een kaars, muziek. U mag het zelf verzinnen. Zorg dat het voor Kerst bezorgd is. Als het goed is ontvangt iedereen ook weer iets van een ander.



Liturgie – Uit Lied 362

*Hij die gesproken heeft een woord dat gáát.
Een tocht door de woestijn, een weg ten leven.
Een spoor van licht dat als een handschrift staat
tegen de zwartste hemel aangeschreven.
Hij scheidt ons hier een nieuwe dageraad.
Hij roept ons aan, 'Ik zal jou niet begeven'.*



Thuis –

In deze tijd versturen en ontvangen we kaarten met goede wensen rond Kerst en een nieuw jaar. Sta eens even stil bij wat je de ander toewenst en wat anderen jou toewensen. Het zijn niet zomaar woorden ...