



Een wereld van verschil

40 dagentijd 2021

Johanneskerk Rotterdam-
Lombardijen

5. Verschil maken door niet belangrijk te (willen) zijn– (Mattheüs 20:17-28)



Gemeentegesprek

- *Om nog eens over door te praten:*

Wanneer voelde je je voor de laatste keer vernederd?



Bijbelstudie – Lees Mattheüs 20:17-28.

Jezus is de grootste verschilmaker uit de geschiedenis. Als wij een verschil willen maken in deze wereld, als wij willen meebouwen aan zijn koninkrijk, dan weten we wat ons te wachten staat: pijn, vernedering verlatenheid.

- ❖ In vers 20 zien we opnieuw een moeder voor Jezus neerknielen met een verzoek voor haar kinderen. Het lijkt op het verhaal van de Kanaänitische vrouw uit Mattheüs 15. Wat is het verschil tussen deze twee?
- ❖ Stel jezelf eens de vraag die Jezus zijn discipelen stelt: Kunnen jullie de beker drinken die ik zal moeten drinken?
- ❖ Ken je verhalen van mensen die vanwege hun geloof worden vernederd, of op andere manieren moeten lijden?
- ❖ Welke prijs betaal jij voor het volgen van Jezus? En welke prijs ben je bereid te betalen?



In beweging –

Als we een verschil willen maken in de wereld, is het goed om dichtbij huis te beginnen. Probeer eens eenvoudige manieren te bedenken waarop je dienstbaar kunt zijn aan mensen in je omgeving. Voor wat extra inspiratie kun je kijken op www.randomactsofkindness.org/kindness-ideas. Bespreek met elkaar hoe je in de aanloop naar Pasen een aantal dingen in de praktijk kunt brengen.



Gebed –

Neem de tijd om voor vervolgte christenen te bidden en te danken voor hun geloof. Vraag God of Hij jou ook de moed en de bereidheid wil geven om anderen te dienen.

Vragen of ideeën?: ds Hans van Dolder – ds@johanneskerk.net