



Een wereld van verschil

40 dagentijd 2021

Johanneskerk Rotterdam-
Lombardijen

4. Verskil maken door te zijn als een kind – (Matteüs 18:1-10)

Tijdens een toerustingsavond voor medewerkers van het inloophuis vroegen wij iemand om verkleed als dronken zwerver de bijeenkomst te verstoren. De meeste medewerkers wilden de man vriendelijk naar buiten werken: “Komt u morgen maar terug tijdens de inloop. Wij zijn nu bezig met het thema gastvrijheid.”

Jezus zet in het gesprek over hoe wij als mensen met elkaar omgaan een kind in het midden. Wie is het belangrijkste in het koninkrijk van de hemel? Wie zich zo onbelangrijk durft te maken als dit kind, zegt Jezus. Nu zijn kinderen soms kleine prinsjes of prinsesjes, maar in die tijd waren kinderen *on*-volwassen en onbelangrijk. Zeker meisjes. Misschien zou Jezus vandaag een dakloze in het midden gezet hebben.

In het vervolg bij Mattheus voegt Jezus er stevige uitspraken aan toe, die aangeven dat Jezus dit een zeer belangrijk punt vindt. Maar als we goed kijken is dit in onze wereld, de kerk en onszelf ook nog steeds een groot punt. We beoordelen elkaar constant op alles wat we wel en niet hebben.

Opleiding, inkomen, huis en auto. Kijk ook maar naar de ophef over het interview met prins Harry en Meghan over de vrees voor huidskleur van Archie en de strijd over de plaats van vrouwen in de samenleving. Het thema gelijkheid speelt een grote rol. Jezus zegt dat dit niet een sociale aangelegenheid is, maar volop een geestelijke aangelegenheid. Hoe gaan wij als volgelingen van Jezus met mensen om? Hoe gaan wij met elkaar om in de kerk? Voor we het weten gaat het in de kerk, zoals in de wereld: Wie is het belangrijkste in de ogen van God: wie het best gelooft of het meeste doet? Wie is het grootst in de ogen van God: de geringe!

Wij mogen de geringe opnemen in de Naam van Jezus, hen niet misleiden en hen niet verachten, zelf onbelangrijk durven zijn. Niet om macht uit te oefenen, maar om lief te hebben. Jezus na te volgen door zoals Hij te zijn, die kind werd, onze voeten wast, voor ons stierf aan het kruis.



Gemeentegesprek

- Om nog eens over door te praten:

Wat kunnen volwassenen allemaal van kinderen leren? Schrijf vijf dingen op.



Bijbelstudie – Lees Matteüs 18:1-10.

De vraag van de discipelen komt voort uit een verlangen naar status en macht. Ze willen graag weten wat er voor nodig is om te klimmen op de ladder van Gods waardering. Het antwoord van Jezus zet alles op z'n kop.

- ❖ Wat spreekt je het meest aan in het Bijbelgedeelte dat je zojuist hebt gelezen?
- ❖ Waar kun je het minst mee?
- ❖ Herken je iets van de drang van de discipelen om de grootste te willen zijn?
- ❖ Ben je wel eens jaloers op de waardering die iemand anders krijgt?
- ❖ Hoe kun je zelf meer als een kind worden?
- ❖ Hoe kun je anderen helpen meer als een kind te zijn?



Verhalen delen –

Bekijk via YouTube het filmpje van The School of Life waarin Alain de Botton vertelt over 'statusangst'. Zoek op: status anxiety alain de botton. Vanaf bovenaf het derde filmpje.



In beweging –

Verplaats je even in een kind. Lees Matteüs 18:10-14 of laat het voorlezen. Je kunt er ook voor kiezen om de gelijkenis van het verloren schaap uit een kinderbijbel voor te lezen. Maak ondertussen een tekening bij het verhaal.



Gebed –

Vraag God om te mogen worden als een kind.