



De kerk als gezin (1/3)

Najaarsthema 2021

'Samen geroepen – de kerk als gezin'

Johanneskerk Rotterdam-Lombardijen

1. Kinderen van één Vader – (Romeinen 8: 14-17)

“Met het beeld dat wij kinderen van God zijn, zitten we gelijk in het hart van de theologie” (C.S. Lewis). En zo is het ook met ons najaarsthema: Waarom horen wij bij elkaar? God is onze Vader en wij zijn Zijn zonen en dochters. Toch zijn er mensen, die dit glad ijs vinden. Gaan wij met onze menselijke ervaringen met vaders dan niet invullen wie God is? Bijvoorbeeld moslims zullen Allah nooit God noemen. Dat is te menselijk. Maar het kan ook andersom: Hoe God is, geeft invulling aan wat goed vaderschap is. In onze cultuur en tijd is het vaderschap in het geding. De laatste 60 jaar is het Vaderschap van God van alle kanten aangevallen. In de vraag naar het lijden: hoe kan een liefdevolle almachtige Vader dit laten gebeuren? In het verzet tegen patriarchale dwingende heerschappij van geloof en kerk. Maar de laatste tijd wordt ook steeds meer erkend dat dit niet veel heeft gebracht. Andere machten hebben de afwezige goddelijke vader vervangen. Maar dat heeft niet altijd vrijheid gebracht. Het heeft ons vaak eenzaam en richtingloos achtergelaten. Intussen heeft de kerk na kunnen denken over een gezonder gebruik van macht, vrijheid, liefde en gezag. Velen zagen daarom een tegenbeweging: de terugkeer van de Verloren Vader. Lukas 15 is niet alleen een verhaal van verloren zonen, maar ook de terugkeer van een verloren vader, die ontkend werd door zijn kinderen. Maar uiteindelijk laten ze zich omarmen. Dit werpt ook licht op de vraag: Zijn wij mensen allemaal kinderen van God of moeten we dat door geloof in Christus en door de Geest worden? Geloof betekent: weer ontdekken wie je bent. Als je niet in een relatie leeft: wat betekent het dan? Er is herstel nodig, erkenning, vernieuwing, vrijmoedigheid om als zoon of dochter van God te leven. Niet altijd alleen als kind, klein en afhankelijk. Maar als zoon of dochter: geliefd, maar volwassen en verantwoordelijk. In de relatie van Jezus met God, Zijn Vader leren we wat ons geloof in God, onze hemelse Vader voor ons inhoudt.



Startzondag - Om nog eens over door te praten:

1. Wat betekent het voor jou om te geloven in God als onze Vader? Wat vind je er mooi of moeilijk aan?
2. Wat betekent het voor jou om jezelf te zien als kind (of zoon of dochter) van God?

Op donderdag 23 september (20 uur, wijkzaal) is er een discipelschapsavond waarop we dieper over dit thema in gesprek gaan.



Bijbelstudie – Het OT is terughoudend om God Vader te noemen. Jezus gebruikt echter Vader als hét woord voor God. Aan welke Bijbelgedeeltes moet je denken als Jezus het over God als Vader heeft? Lees deze nog eens door. Wat zeggen ze over God?



Gebed – Het Onze Vader begint met deze zin:
Onze Vader, die in de hemelen zijt

Wees voor je de rest van het Onze Vader bidt een moment stil om tot je door te laten dringen wat deze zin zegt.



Verhalen delen – Wat vind je van het volgende citaat:
“De mens, die in zijn absolute vrijheid God niet meer ontmoet, die hem in barmhartigheid en roeping de weg wijst naar de naaste, staat alleen in de wereld en is gedoemd vroeg of laat de liefdesband met zijn broeder of zuster verbreken.” (Van Genneep, De terugkeer van de verloren Vader, blz 26v)



Liturgie – uit: Good, Good Father (Chris Tomlin)

*Oh, and I've seen many searching for answers far and wide
But I know we're all searching for answers only You provide
'Cause You know just what we need before we say a word*
(Vertaling:)

*Ik heb velen overal en nergens zien zoeken naar antwoorden
Maar ik weet dat we allemaal op zoek zijn naar antwoorden
die U alleen geeft / Want U weet precies wat we nodig hebben
voordat we een woord gezegd hebben.*

Vragen of ideeën?: ds Hans van Dolder – ds@johanneskerk.net