



## Gelukkig leven

### De acht zaligsprekingen

Januari-maart 2020

Johanneskerk Rotterdam-Lombardijen

---

#### 4. Gelukkig de zachtmoedigen, want zij zullen het land bezitten. (Mat 5:5)

Bij de voorbereiding van deze preek werd het verschil tussen wat Jezus hier leert en wat er als nieuws op ons afkomt weer helder. Van Boris Johnson tot Trump en Pelosi. Van dreigende boeren tot te snelle tweets van Baudet. Niet het zachtmoedige, maar het agressieve, brutale, assertieve, dreigende heeft de halve, zo niet de hele wereld. En laten we eerlijk zijn: Dit is het nieuws wat we graag lezen. Dit zijn de mensen waar we diep in het hart bewondering voor hebben. De durf en de agressie.

Toch is er gelukkig ook veel zachtmoedigs gebeurd deze week. Door zachtmoedige mensen. Maar dat heeft de krant niet gehaald. Maar zegt Jezus: deze zachtmoedigheid is de toekomst van deze wereld. Ze behoort tot de kern van het Koninkrijk van God. En ook dit raakt weer een diepe snaar van verlangen in ons: Dat niet een brutaal mens de halve wereld heeft, maar een zachtmoedig mens uiteindelijk de hele wereld!

Maar wat bedoelt Jezus met zachtmoedigheid? Ook hier kunnen we weer te raden bij het Oude Testament. Want wat Jezus leert in deze vierde zaligspreking is bijna een letterlijk citaat uit Psalm 37:11. De betekenis ligt dicht tegen de armen / nederigen uit de eerste zaligspreking aan. Deze psalm is een aanmoediging om op de Heer te vertrouwen, je niet te ergeren aan het snelle succes van mensen, die slechte dingen doen. Maar kalm en nederig te wachten op de Heer.

We kunnen de zaligspreking horen als een aanmoediging om zo te leven. Maar we kunnen het ook horen als een zegening van de mensen, die aan de kant staan en niet meer mee kunnen in dit snelle leven. Degenen, die niet mee kunnen doen met brutale en agressieve. Bij deze mensen, die vanwege de plek waarop ze op deze aarde geboren zijn, door hun capaciteit, gezondheid, leeftijd of omstandigheden niet anders kunnen dan nederig, kwetsbaar deel te nemen aan het langzamere, zachtmoediger leven. En waar wij dit leven soms afschrijven als minder waard, ongelukkig, zonder betekenis, zegt Jezus: in dit leven is volop geluk, zaligheid verborgen. Want in de

omgekeerde wereld van Gods Koninkrijk zijn het juist deze zachtmoedigen, die de hele wereld ontvangen. De laatsten zijn de eersten.

Voelt u de weerstand in u om hier te geloven? Voelt u ook die zuigkracht van deze wereld om brutaal en snel mee te doen om ons deel in deze wereld te pakken te krijgen. Onze stille bewondering voor de mensen, die het durven en doen?

Vandaag worden we uitgenodigd door Jezus voor de wereld van God. Om zachtmoedig, nederig te zijn. Om vermoeid en beladen bij Jezus te komen en rust bij hem te ontvangen. Want zegt Jezus: ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Kom tot mij. Stil je honger en je dorst bij mij. Ontvang met geopende handen brood en wijn. Stop het brutale geweld tegen je medemens, tegen God, tegen deze wereld, tegen jezelf. Leer van mij nederig en zachtmoedig te zijn. Kom tot rust. Zo mogen we grond onder onze voeten krijgen. En tot onze verrassing: zo winnen we de wereld. Door haar te beërven, als erfenis te ontvangen. Met de gekruisigde en opgestane Heer.