



Pasen 2020

De Heer is waarlijk opgestaan

12 april 2020

Johanneskerk Rotterdam-Lombardijen

Weest niet bang – Matheus 28:1-10

Vanmorgen vieren we het Paasfeest. Het licht van Christus schijnt in het donker. De Heer is waarlijk opgestaan. De Maria's horen op deze Paasmorgen

van de engel: Wees niet bang. Een mooie bemoediging in deze tijden van angst en eenzaamheid. Maar de engel bedoelt niet hun angst rond dood en graf, maar de angst rond het nieuwe begin van God.

In deze tijd hebben we het vaak over straks. Na deze crisis zal alles niet meer hetzelfde zijn. De ervaring rond dit virus is een levensveranderende gebeurtenis. Vaak zijn we dat na 100 jaar wel weer vergeten. Maar Goede Vrijdag en Pasen gedenken en vieren we nog steeds na 2000 jaar. Het is de grootste veranderende gebeurtenis in de geschiedenis. God begint in Jezus iets totaal nieuws. De opstanding is niet eenvoudig een wonder. Maar Jezus is de eerste mens van een heel nieuw bestaan: het Koninkrijk van God.

Dat is best beangstigend. Want wat zal dat nieuwe bestaan brengen? Het leven van de Maria's en de discipelen zal nooit meer hetzelfde zijn.

Het is net als de Israëlieten, die door de Rode Zee heen trokken. Ze liepen droogvoets naar de overkant tussen muren van water links en rechts. Daar is moed voor nodig. En wat wacht er aan de overkant? Deze ervaring is levensveranderend. Het wordt vandaag dan ook nog steeds gevierd.

De leerlingen van Jezus van Jezus ontmoeten Hem en gaan als getuigen de wereld in om deze nieuwe werkelijkheid te verkondigen. Ook in ons wil de ontmoeting met Jezus alles veranderen. Ook als we daar bang voor zijn. Maar durven we met Jezus Zijn opstanding te vieren en eruit te gaan leven? Wat dat ook zal betekenen? Weest niet bang!

Om nog eens over door te praten:

Is het voor u / jou belangrijk dat de opstanding van Jezus werkelijk gebeurd is? Waarom?



Bijbelstudie –

In de brief aan de Kolossenzen 1, 2 en 3 schrijft Paulus over leven vanuit sterven en opstaan met Christus. Ervaart u / ervaar jij dit zo in het geloof?



Gebed –

Bid de woorden van Kolossenzen 1:12-20 in de U-vorm tot God:

Ik breng met vreugde dank aan U, Vader. U stelt ons in staat om te delen in de erfenis die alle heiligen wacht in het licht. U heeft ons gered uit de macht van de duisternis en ons overgebracht naar het rijk van Uw geliefde Zoon, die ons de verlossing heeft gebracht, de vergeving van onze zonden. Beeld van God, de onzichtbare, is Hij, eerstgeborene van heel de schepping:



In beweging –

Welke angst kunt u / kan jij deze week overwinnen om vanuit Pasen te gaan leven? Is er verband met een zaligspreking van de afgelopen weken?



Liturgie – Uit Hemelhoog 200

Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft,
die mij heeft genezen, die mij vrede geeft.
In Zijn goddelijk wezen is mijn glorie groot,
niets heb ik te vrezen in leven en in dood.
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, nu en immer meer.



Kinderen –

Op de website van Bijbelbasics staan veel leuke verwerkingen rond het verhaal uit Mattheus 28. Je kunt de personen van het verhaal kleuren en uitknippen en het verhaal daarmee aan je vader of moeder vertellen. Zie:

<https://www.debijbel.nl/bijbelbasics/programmas/132>