



## Veni Creator Spiritus (6) (Kom, Schepper Geest)

Op weg naar/vanuit Pinksteren 2020  
Johanneskerk Rotterdam-Lombardijen

### 6. Wat kan ons scheiden? Tegenkrachten van de Geest (Romeinen 8:35)

Soms is een Bijbelgedeelte zo krachtig en hooggestemd, dat het moed vraagt om erover te preken. Als Paulus al zegt: 'Wat moeten wij hier verder over zeggen?' Wat kan een preek daar dan nog aan bijdragen?

Wij kijken naar één bijzondere tekst uit deze opsomming van 15 zekerheden die Paulus aan ons hart en hoofd wil meegeven: Wat kan ons scheiden van de liefde van God? Een vraag waar we deze serie over het werk van de heilige Geest mee afsluiten. Want het werk van de Geest kent ook veel tegenkrachten. Waar Hij ons wil samenbrengen in de liefde van de Vader naar de Zoon, zijn er allerlei krachten die juist verwijdering willen brengen tussen ons en Gods liefde.

Maar kunnen wij ons daar iets bij voorstellen? Paulus noemt er een aantal: Tegenspoed, ellende of vervolging, honger of armoede, gevaar of het zwaard, dood of leven, engelen, machten of krachten, heden of toekomst, hoogte of diepte, iets in deze schepping. Op welke momenten twijfelen wij aan de liefde van God voor ons of misschien wel helemaal aan Gods liefde? Als we moeilijkheden ervaren? Of juist als het ons goed gaat?

Voor Paulus en de gemeente in Rome waren het geen loze bedreigingen. Paulus heeft veel momenten van tegenslag, bedreiging en ontmoediging meegemaakt. En ook voor de net tot geloof gekomen leden van de gemeente in Rome was het soms een worsteling: Waar was Gods liefde terug te vinden in de ervaring van alledag? Paulus had zelf moeten leren dat lijden bij het leven van een volgeling van Jezus hoorde. De zekerheid van de liefde van God ligt niet in de omstandigheden van ons leven en deze wereld, maar in de liefde van God, die Hij ons gegeven heeft in Christus Jezus, onze Heer. Daar in kruis en opstanding ligt onze zekerheid van Gods liefde voor ons. Daardoor durven wij te zeggen: Niets zal ons scheiden van de liefde van God!

*Om nog eens over door te praten:*

Wat zou bij u / jou scheiding kunnen brengen tussen u / jou en Gods liefde?



#### Gebed –

Vader in de hemel,  
Dank U voor uw liefde voor, gegeven in Jezus Christus  
Ik leg voor u neer alles wat scheiding wil brengen tussen uw  
liefde en ons: .....  
Ik belijd met de woorden van Romeinen 8 dat niets scheiding  
kan brengen tussen ons en uw liefde.  
Kom, Schepper Geest.  
Amen.



#### In beweging –

Wie zou u / jij kunnen bemoedigen met deze tekst uit Romeinen 8? Wie worstelt er met vragen of de liefde van God wel voor hen of haar is? Wie raakt door tegenspoed of ellende het vertrouwen kwijt dat God liefde is? Wie geniet van voorspoed en leven en dreigt God te vergeten? Schrijf hem of haar eens een kaart met deze tekst.



#### Verhalen delen –

Een mooi boek voor deze zomer: Paulus – een biografie – Tom Wright  
Te bestellen bij Van Rietschoten:  
<https://www.vanrietschoten.nl/product.php?isbn=9789051945553>



#### Liturgie – Uit Lied 800:3

*Maar Christus gaf mij taal en teken  
en ik ben zeker van zijn stem.  
De nacht is voor het licht geweken,  
het grond'loos lot krijgt zin door Hem.*



#### Thuis –

Wat hebt u / heb jij geleerd over het werk van de heilige Geest in deze serie preken? Waar blijven nog vragen liggen? Waar zou je nog eens een preek over willen horen? Mail het gerust aan ds Hans van Dolder.

Vragen of ideeën?: ds Hans van Dolder – [ds@johanneskerk.net](mailto:ds@johanneskerk.net)