



Veni Creator Spiritus (4) (Kom, Schepper Geest)

Op weg naar/vanuit Pinksteren 2020
Johanneskerk Rotterdam-Lombardijen

4. De Geest als voorschot. Hoop in zinloosheid (Romeinen 8:23)

Tijdens een wandeling door de natuur kunnen we verrast worden door een plotseling uitzicht. Waar we eerst op smalle paadjes liepen, komen we bij een berg opeens bij een weids uitzicht op een groots landschap.

In Romeinen 8 heeft Paulus ook smalle paden genomen. Onze relatie met Christus is aan de orde geweest en de verzekering van de Geest aan onze geest dat wij kinderen van God zijn. Maar dan opeens verruimt zich het blikveld tot de hele werkelijkheid. Heel de schepping ziet er reikhalzend naar uit dat openbaar wordt wie Gods kinderen zijn. Paulus neemt ons mee naar het brede landschap van de schepping, waar de Geest alles mee te maken heeft. Kom, Schepper Geest gaat niet alleen over ons als individu, over onze geest: maar de liefde van de Vader tot de Zoon wil heel de werkelijkheid in haar betrekken.

De Geest en schepping zijn al vanaf het begin van de Bijbel op elkaar betrokken. Niet alleen in Genesis, maar in heel de Bijbel is de Geest betrokken in het scheppen en herscheppen: Basilius de Grote (4^e eeuw) noemde dat: De Geest van God helpt de geschapen dingen steeds tot hun passende vervulling te brengen.

En laten we ook eerlijk onder ogen zien: Het weidse uitzicht op de geschapen werkelijkheid maakt ons niet alleen maar blij. Paulus ziet dat zij ten prooi valt aan zinloosheid. Ze is gevangen in de aftakeling. We hebben dat afgelopen maanden weer heel dichtbij ervaren met het virus. Maar: zij heeft ook hoop. Het zijn barensweeën. Zij kijkt uit naar de bevrijding.

Zo helpt de Geest ons vanuit Christus te leven: zijn werkelijkheid en de belofte voor heel de werkelijkheid. Wij mogen daar door de Geest een voorschot van ontvangen. Dat maakt ons hoopvol, (mee)lijdend, onrustig, opstandig, verwachtingsvol en brengt tot het gebed: Kom, Schepper Geest.

Om nog eens over door te praten:

Welke rol speelt de schepping in uw / jouw geloofsleven?



Bijbelstudie –

In het Oude Testament wordt de Geest met de schepping en de herschepping in verband gebracht. Zie bijvoorbeeld Genesis 1: 2, Psalm 104: 30 (woord voor adem in Hebreeuws is hetzelfde als voor Geest), Jesaja 32:15 en Ezechiël 37: 14.



Gebed – Liedboek, blz. 535

Zoals het licht / Ons elke morgen / Nieuw verschijnt, / Ons wekt / En koestert / Met de stralen, / Wek Gij God / Zo ook mij! / Zoals de zon / Geen dag / Ons in het donker laat, / Laat mij Uw trouw / Ook nu weer dagen!
Schep doorgang / Aan wat zorgen baart, / Wat angst aanjaagt, / En zet mij / Recht weer op mijn voeten: / Niet moedeloos / Niet hopeloos verlamd, / Maar opgericht, / Met opgeheven hoofd / Tot U, / Mijn Zon, / Mijn dag, mijn licht (Sytze de Vries)



In beweging –

Wat betekent het voor ons vandaag als persoon, als kerk en als samenleving dat de schepping zelf uitziet naar haar transformatie? In welke houding herken jij / herkent u zich het meest: 1. Meelijden; 2. Hopen; 3. Bidden; 4. In actie komen. Welke houding wil jij / wilt u deze week het meest in praktijk brengen? Hoe?



Liturgie – Psalm 8

Aanschouw ik 's nachts het kunstwerk van uw handen, de maan, de duizend sterren die daar branden, wat is de mens, dat Gij aan hem gedenkt, het mensenkind, dat Gij hem aandacht schenkt?



Thuis –

Zet de kannen eens op tafel: een volle kan (de volheid van de beloften van God) en een kan met een laagje erin (het voorschot van de Geest). Helpen deze beelden om meer van de Geest te begrijpen?

Vragen of ideeën?: ds Hans van Dolder – ds@johanneskerk.net