



Veni Creator Spiritus (1) (Kom, Schepper Geest)

Op weg naar/vanuit Pinksteren 2020
Johanneskerk Rotterdam-Lombardijen

1. Ga niet weg en wacht – vurig en eensgezind gebed (*Handelingen 1:4 en 14*)

In 2016 riep de aartsbisschop van de Anglicaanse kerk de kerkelijke gemeenschappen en individuele christenen op om te bidden. Met name in de tien dagen tussen Hemelvaart en Pinksteren. Net zoals de eerste leerlingen van Jezus zich voorbereidden op de komst van de Geest bij het Pinksterfeest. Het initiatief kreeg de naam 'Thy Kingdom come' (Uw Koninkrijk kome'). De oproep vond en vindt veel gehoor. Veel kerken en christenen wijden zich de komende tien dagen voor Pinksteren meer dan gewoon aan gebed.

De oproep van Jezus aan zijn leerlingen in het begin van Handelingen 1 ('Ga niet weg uit Jeruzalem en wacht') past beter bij onze omstandigheden vandaag dan de opdracht uit het slot van Mattheus ('Ga dus op weg'). De discipelen gaven aan dit blijven en wachten een invulling door vurig en eensgezind met elkaar te bidden. Kunnen wij in deze omstandigheden de tijd die we hebben omdat veel activiteiten en vergaderingen stil liggen, gebruiken om te bidden? Niet omdat we niets te doen hebben, maar omdat er iets te verwachten valt.

De groep van 120 mensen uit Handelingen 1 werd geïnspireerd om te gaan bidden door wat Jezus hen verteld had: Hij had hen zelf ontmoet als Levende Heer en met hen gesproken over het Koninkrijk van God. Dat wakkerde de verwachting aan van deze heerschappij van God over de wereld en in hun leven. De komst van verzoening, van liefde, van vrede en recht. Het bracht hen op hun knieën en zette hen aan tot gebed. De belofte van Jezus dat zij de Heilige Geest zouden ontvangen, maakte het verlangen alleen maar groter. Bidt u / bid jij mee de komende tien dagen op weg naar Pinksteren? Dat kan op een eenvoudige manier. Kijk hieronder voor de mogelijkheden. Samen bidden we om de komst van Gods Koninkrijk en de komst van de Geest.

Om nog eens over door te praten:

Wat helpt u / jou om regelmatig te bidden?

In de tien dagen van Hemelvaart tot Pinksteren is er elke dag een moment rond de Bijbel, gebed en een lied.

Deze momenten zijn te beluisteren / te lezen

- via de Johanneskerk Whatsappgroep,
- of op verzoek individueel per Whatsapp (app verzoek aan 06-39604379)
- of op verzoek individueel per mail (mail verzoek aan ds@johanneskerk.net)
- of op papier (voor degenen, die de Zondagsbrief op papier ontvangen.)



Bijbelstudie –

De tien Bijbelstudies van Hemelvaartsdag tot Pinksteren zijn van Okke Jager en gaan over Mattheus 7: 11 *“Als jullie dus, ook al zijn jullie slecht, je kinderen al goede gaven schenken, hoeveel te meer zal jullie Vader in de hemel dan het goede geven aan wie hem daarom vragen”* en Lukas 11:13: *“Als jullie dus, ook al zijn jullie slecht, je kinderen al goede gaven schenken, hoeveel te meer zal de Vader in de hemel dan niet de heilige Geest geven aan wie hem erom vragen.”*



Gebed –

Kies elke van de tien dagen -naast de gewone gebedsmomenten, die u / jij al hebt- een apart moment op de dag om te bidden.

Dat kan zijn

- een oprecht, kort en eenvoudig vrij gebed,
- het Onze Vader
- een herhaald kort gebed zoals “Jezus, ontferm U over ons’, ‘ Uw Koninkrijk kome’ of ‘Kom, Schepper Geest’.
- Een gebed van iemand anders, bijvoorbeeld van David (Psalm 131), Paulus (Efeziërs 3: 14-21) of van Bonhoeffer.

Besef dat je samen met de gemeente en de wereldwijde kerk bidt!



Liturgie –

Elke dag deelt iemand een lied dat voor hem of haar een mooi gebed is.

Vragen of ideeën?: ds Hans van Dolder – ds@johanneskerk.net