



Bevrijd leven (1)

De verhalen achter de kleine brief van Paulus aan Filemon

Augustus 2020
Johanneskerk Rotterdam-Lombardijen

1. Aan Filemon – *geen gunst onder druk maar in vrijheid Gods wil doen* (Filemon 1:1)

Soms is één bewaard gebleven brief genoeg ons een levensverhaal te herinneren. Zoals het verhaal van een vrouw in 'De bekeerlinge' van Stefan Hertmans. Een brief in een synagoge voorkwam dat zij aan de vergetelheid ten prooi viel. Door het briefje van Paulus aan Filemon hebben wij het vandaag de dag nog over Filemon en Onesimus. Onesimus is een gevluchte slaaf. Hij ontmoet Paulus en komt tot geloof. Maar Paulus stuurt hem met het briefje terug naar zijn oude eigenaar Filemon met het verzoek hem als vrij mens terug te nemen. In de toon van de brief proeven we dat Paulus en Filemon elkaar goed kenden. Paulus is echter nooit in Kolosse, de woonplaats van Filemon, geweest. Waarschijnlijk hebben ze elkaar leren kennen in Efeze. In Handelingen 19 lezen we dat Paulus twee jaar lang een theatertje huurde, waar hij elke dag gesprekken voerde met voorbijgangers. Als Filemon 'naar de grote stad' ging voor zaken, ging hij zeker naar Efeze, dat 250 kilometer stroomafwaarts aan de Lykos lag. Filemon is daar misschien bij Paulus naar binnen gelopen en tot geloof gekomen. Thuis in Kolosse heeft hij een huiskerk gestart. Wij zijn benieuwd hoe Filemon deze brief ontvangen heeft. Zal hij zich boos, verward, geïnspireerd gevoeld hebben? Paulus wil hem niet onder druk zetten om hem een gunst te doen, maar hij wil dat hij uit vrijheid Gods wil doet. Doe dat maar in alle rust, als je vrouw, je gemeente, je collega's meekijken. Maar toch is dat wat het evangelie vraagt van ons. Ook vandaag: om in de actualiteit van het dagelijks leven de vrijheid en vergeving van het Evangelie van Jezus waar te maken. Daar is veel moed voor nodig.

Om nog eens over door te praten:

Heeft iemand u / jou wel eens aangesproken op uw / jouw geloof?



Bijbelstudie –

Deze Bijbelgedeelten helpen om het verhaal van Paulus en Filemon te schetsen: De brief van Paulus aan Filemon. Kolossenzen 4:7-18 en Handelingen 19: 1-12.



Gebed –

Vader in de hemel.

Dank U voor de vrijheid waarin U ons in Christus stelt
Geef ons de moed elkaar daar op aan te spreken
Geef ons de moed naar elkaar te luisteren
Laat ons Uw stem verstaan om Uw wil te verstaan en te doen
Ik bid U dit in het bijzonder voor deze actuele situatie in mijn leven /de kerk / in onze samenleving :



In beweging –

Wij zijn in onze tijd voorzichtig om elkaar ergens op aan te spreken. In welk geval zou u / jij iemand een briefje willen schrijven om hem of haar een liefdevol verzoek te doen? Denk of bid er nog eens over hoe je dat mogelijk zou kunnen doen of waarom juist niet.



Liturgie – Lied 972: 8 en 9

*ontsteek uw licht in onze geest,
zodat ons hart verwonderd leest
wat nog voor 't oog verborgen ligt
in uw bereik, in uw gezicht;*

*en als wij treden in de kring
rondom uw heil en zegening,
verenig ons en maak ons vrij
van dood en schuld en slavernij!*



Thuis – Hoe had u / jij gereageerd als je Filemon was? Was je boos geworden? Of in verlegenheid gebracht? Of was je enthousiast geworden?

Wat had je gedaan met Onesimus?

Vragen of ideeën?: ds Hans van Dolder – ds@johanneskerk.net