



Een goed gesprek

Zeven gesprekken met Jezus in het evangelie van Johannes

Najaar 2018 Johanneskerk Rotterdam-Lombardijen

5. Jezus en Zijn Vader – Een intiem gesprek

Johannes 17: 1-26

In Johannes 17 luisteren we naar een bijzonder gesprek: het gebed van Jezus tot zijn Vader in de hemel. Zo zijn we getuige van een bijzonder intiem gesprek en horen wat Jezus ten diepste bezig houdt.

Wij herkennen dat van ons eigen bidden. Hoe kwetsbaar is het hardop te bidden voor en met anderen. Maar hoe krachtig is het om zo ons gesprek met God te delen met onze (klein)kinderen, met gemeenteleden op een kring of tijdens een bezoek.

Jezus bidt een bijzondere zin in vers 9: Ik bid niet voor de wereld, maar voor hen die U mij gegeven hebt. Veel mensen hebben nagedacht over wat Jezus hier bedoelt, als Hij zegt: Ik bid niet voor de wereld. Bedoelt hij dat de wereld er eigenlijk niet toe doet? Dat het om de gelovigen gaat. Om hun ziel? Om de kerk? Maar niet om alle materiele, stoffelijke en lichamelijke dingen? Lazen we twee weken geleden nu juist niet in Johannes 3:16 dat het de liefde was voor deze hele werkelijkheid, die Jezus naar deze aarde dreef?

Het helpt ons het meest als we de betekenis van 'de wereld' lezen in het breder verband van Johannes. Hij schetst de strijd in deze werkelijkheid als een strijd tussen het licht en de duisternis: de komst van Jezus, vol liefde, genade, recht en vrede en het verzet tegen deze komst. Met 'de wereld' wordt in Johannes vaak bedoeld: 'de wereld voor zover zij in verzet tegen God komt'. De discipelen van Jezus mogen instrumenten zijn om aan de kant van het licht te vechten en zo van betekenis te zijn in deze wereld. En de werkelijkheid van God weer tot zijn bedoeling te brengen.

Jezus bidt zo voor de leerlingen: voor hun bescherming, voor hun eenheid, voor vreugde en toewijding in hun roeping in deze wereld.

Om nog eens over door te praten:

Vindt u / vind jij het moeilijk om dankbaar en positief in deze wereld te staan?

Waar bent u / ben jij dankbaar voor?



Gebed –

Vader in de hemel. We danken U voor uw liefde voor deze hele werkelijkheid. Dank U voor de komst van Uw Zoon, onze Heer, Jezus Christus. Dank U voor Zijn gebed voor Zijn leerlingen.

Bewaar ons. Maar ons één met U en Jezus, met elkaar. Vul ons met vreugde en maak ons toegewijd in onze zending in deze wereld.

Ik wil u danken voor



In beweging –

Neem een stapeltje (post-it) blaadjes. Schrijf persoonlijk of als stel of gezin 10 tot 20 dingen op waarvoor je / jullie God wil danken. Plak ze op de koelkast en gebruik de komende tijd steeds een of twee blaadjes om bij het bidden voor te danken.



Delen & dienen –

Bij welke gelegenheid zou u / zou jij een gebed kunnen delen, zodat iemand mag horen wat u / jij bidt? Wie het moeilijk vindt hardop te bidden zou eens een gebed op kunnen schrijven om te delen.



Liturgie –

Lied 1005 – Met als mooie zin in het refrein: *“Christus, ons licht, schijn door ons heen, schijn in het duister. Christus, ons licht, schijn ook vandaag, hier in uw huis.”*



Thuis –

Denk (samen) eens na over deze zin: *“Wij zijn niet van deze wereld, maar in deze wereld.”*. Heb je dit vroeger vaak gehoord? Vond je dat positief of niet? Welke betekenis heeft deze zin vandaag voor je? Begrijpen kinderen hem ook?

Vragen of ideeën?: ds Hans van Dolder – ds@johanneskerk.net