



Esther

Over macht en overmacht

Januari / februari 2019

Johanneskerk Rotterdam-Lombardijen

(Beeld: schilderij van Jan van Lokhorst)

4. Esther staat op – over genade en risico *Esther 4*

In beroemde verhalen zijn er altijd momenten waarop de helden het bijna opgeven en naar huis terugkeren. Maar ze doen het niet omdat ze geloven in iets goeds, dat het waard is om voor te strijden. Ondanks alle moeilijkheden, risico's en zelf het gevaar voor eigen leven.

Esther staat ook op zo'n kruispunt in haar leven. Zal zij de oproep van haar neef Mordechai beantwoorden? Zal zij haar leven op het spel zetten door ongevraagd bij de koning binnen te lopen en om genade voor haar volk te smeken? Ze staat op en neemt het risico.

In het verhaal wordt heel veel niet verteld. Wat mensen denken. Of waarom ze dingen doen en laten. Of hoe God in dit verhaal betrokken is. Toch krijgen we in dit hoofdstuk drie kleine heenwijzingen naar God. 1. Allereerst de opmerking van Mordechai naar Esther: "Wie weet ben je juist koningin geworden met het oog op een tijd als deze." (v.14). Heeft God er achteraf een bedoeling mee gehad? 2. Of nog scherper: "Als jij nu je mond niet opendoet, nu het moment daar is, komt er van een andere kant wel uitkomst en redding voor de Joden." (v.14). Gelooft Mordechai erin dat God zijn beloften niet loslaat en zijn volk niet laat omkomen? 3. En als Esther naar de koning gaat, vraagt ze: "Roep alle Joden die in Susa wonen bij elkaar en vast voor mij: eet niet en drink niet, overdag niet en 's nachts niet, drie dagen lang." (v. 16) Wat Esther doet, doet ze in afhankelijkheid van God.

Op deze zondagmiddag, waarop we het Avondmaal vieren is het bijzonder de omkering in ons verhaal te zien: Waar we bang en onzeker zouden kunnen zijn over het in de nabijheid komen van God, mogen we geloven dat Jezus zijn nabijheid heeft verlaten om ons zonder vrees te laten naderen tot de Genadige! (Hebreeën 4: 14-16). Dat geeft ons moed om in dit leven op te staan en ons uit te spreken tegen onrecht en het kwaad.



Bijbelstudie –

Lees Esther 4 nog eens rustig door. Ziet u / zie je in de drie zinnen in vers 14 en 16 ook geloof in God doorschijnen?



Gebed –

Heer, wij danken U, dat wij dankzij Jezus Christus, onze hogepriester, zonder vrees en schaamte mogen naderen tot Uw troon.

Heer, geef ons de moed om in dit leven op te staan en ons uit te spreken tegen onrecht en het kwaad. Met alle risico's van dien.



In beweging –

Kunt u zich / kan jij je situaties voorstellen waarbij u of je in verzet zou komen, ongeacht de gevolgen? Hoe zou u of jij dat kenbaar maken?



Verhalen delen –

In de beroemde film 'God on trial' voeren een aantal joden in Auschwitz een proces tegen God. Heeft Hij hen in de steek gelaten? Hoe zouden christenen en joden het verhaal van Esther rond de tweede wereldoorlog gelezen hebben?



Liturgie –

De psalm van de zondag is op 10 februari is psalm 56. Een mooi toepasselijk vers 1:

*Wees mij genadig, Heer, want een geweld
van vijanden staat rondom opgesteld
om, als ik machteloos lig neergeveld,
over mij heen te lopen.*

*Maar altoos als de angst mij heeft bekropen,
geprezen zij Gods woord dat mij doet hopen!
Wat zou een mens mij doen als ik kan roepen;
de Here is mijn held!*