



De stamboom van Jezus

Advent & Kerst 2019

Johanneskerk Rotterdam-Lombardijen

4. **Josia – met hart en ziel en met inzet van al zijn krachten** (2 Koningen 22:1-2, 10-13 en 23:1-3, 25)

Onze tijd blinkt uit in verklaringen van ons gedrag: waarom doen we dingen wel of niet? De één verklaart het met genen, de ander door de vorm van onze hersenen. Een derde voert onze opvoeding op of de omstandigheden waarin we leven. Het goede nieuws van de Bijbel is: er is gelukkig meer: we hebben ook een hart, een ziel en kracht. En het Woord van God dat ons kan veranderen.

Een mooi voorbeeld hiervan is koning Josia. Hij komt aan de macht als hij acht jaar is. Hij wordt in de zevende eeuw voor Christus koning van Juda. Hij is de zoon van Amon, over wie het boek Koningen niet positief schrijft. Maar Josia is ook de kleinzoon van de vrome koning Hizkia. En een nakomeling van David. Als de appel niet ver van de boom valt, over welke boom(tak) gaat het dan? Je kunt blijkbaar heel anders zijn dan je vader.

In 2 Koningen 22 en 23 lezen we het minder bekende verhaal van zijn leven. Bij een actie om gedoneerd zilver voor de tempel te gebruiken, wordt een boek gevonden: het 'wetboek', of het 'boek van het verbond'. Waarschijnlijk ging het om het boek Deuteronomium of een deel daarvan. Als de hofschrijver hieruit voorleest, raakt het de koning diep. Hoe ver is Israël verwijderd van het ideaal dat in dit boek beschreven is?

Josia neemt vele maatregelen: Hij laat het land reinigen van allerlei afgodendienst, ingesteld door zijn voorgangers: tempels worden afgebroken, priesters afgezet. Het verbond met God wordt vernieuwd en het Paasfeest gevierd. Josia is met deze hervormingen een beetje de Calvijn van het Jodendom.

De belangrijkste zin die over hem geschreven is, staat in 2 Koningen 23:25. Hij is niet alleen anders dan zijn voorgangers, maar wel helemaal zoals God dat vraagt in Deuteronomium 6:5. Met hart en ziel en heel zijn kracht. Dat kan het Woord van God blijkbaar in je oproepen. Hij zal echter het onheil over Juda niet af kunnen wenden en sterft in een slag met de farao.

Dit inspirerend en tragisch leven zit in de stamboom van Jezus. Jezus, de mensenzoon, die het heel anders deed dan de mensen voor hem. Jezus, de zoon van God, die gelukkig in niets verschilde van zijn Vader in de hemel. Hij ging ons als Koning voor, met hart en ziel en al zijn kracht, om ons terug te brengen bij God.

Om nog eens over door te praten:

Geloof u / geloof jij in de mogelijkheden om dingen anders te doen, of zijn we een product van onze genen en opvoeding?



Bijbelstudie –

Lees Deuteronomium 6: 1- 8 en Mattheus 22: 35-40. Wat stel jij je voor bij 'hart', 'ziel' en 'kracht' of 'verstand' voor? Wat is het verband voor u / jou met 'liefhebben'?



Gebed –

Heer, leer ons te onderscheiden waar het op aan komt: Als we uw Woorden horen, leer ons wat er in ons en in deze wereld niet is, zoals U dat wilt
Geef ons het hart, de ziel en de kracht om anders te zijn
Om Uw Koninkrijk te zoeken en Uw Wil te doen.
Dank U voor Jezus, de mens, die het anders deed
Voor de Koning die ons voorging.



Delen & dienen –

Wat zou je graag in onze samenleving of in je eigen leven willen 'opruimen' of 'reinigen' omdat je gelooft dat dat niet voor God kan bestaan. Wat kun je hier aan doen met je hart, je ziel of je kracht?



Thuis –

Op wie uit je familie wil je graag lijken? Op wie wil je niet lijken en niet zo doen als hij of zij?