



De stamboom van Jezus

Advent & Kerst 2019

Johanneskerk Rotterdam-Lombardijen

3. David – over het bouwen van een huis (2 Samuel 7: 1-17)

Het huis waarin we wonen is belangrijk. Het is te merken aan het aantal programma's op televisie over inrichtingen van huizen of tuinen. Het is te merken aan het aantal bouwmarkten, waarin we van alles kunnen kopen om onze huizen mooi en gezellig te maken. Het is een plek waar we ons – als het goed is – veilig voelen.

David heeft na alle onrust en omzwervingen in zijn leven in 2 Samuel 7 ook rust gevonden in zijn paleis. Maar hij kijkt naar de tabernakel naast zijn paleis, waarin de ark van het verbond staat. Het kan toch niet dat ik in een paleis woont en God in een tent! Hij krijgt het op zijn hart om een huis voor God te bouwen.

Het is goed bedoeld, maar God laat door zijn profeet Natan weten dat Hij er ook grote moeite mee heeft. God is meer een God van een tent, een God van onderweg van de bevrijding uit Egypte, van de woestijn tot het beloofde land. Het is een kritische reactie van God: wie Hem een mooie plek wil geven om Hem te laten wonen, raakt Hem kwijt. Want het evangelie van deze God is: Ik ben. Ik ben erbij. Waar je ook bent. Hij is met ons onderweg. Op bergen en in dalen. In de woestijn en in Jeruzalem. Wij kunnen kerken bouwen voor God. Maar Hij is gelukkig overal bij ons. Dicht bij ons. Bij ons thuis. Maar ook onderweg tot in het ziekenhuis. Dit is onze God. De God van Israël, de Vader van Jezus Christus.

God draait het bij David zelfs om. Jij bouwt geen huis voor mij. Ik bouw een huis voor jou. Een koningshuis. Een onwankelbaar koningschap. De toekomst van Gods Naam ligt in de zoon van David.

Is dit waar we op weg naar Kerst naar toe leven? Dat deze zoon geboren wordt uit 'de maagd Maria'? Dat deze zoon een onwankelbaar koningschap start onderweg in een stal? Dat deze zoon geen plaats zal hebben waar Hij zijn hoofd zal neerleggen? Aan het kruis vestigt Hij zijn koningschap om de toekomst van God te openen, waar God door zijn Geest in mensen woont. Zij mogen de tempel zijn waarin God woont. Met dit visioen uit Openbaring voor ogen: dat God ooit zal wonen onder de mensen.

Om nog eens over door te praten:

Herkent u / herken jij het verlangen om God een vaste plek te geven in een gebouw? OF juist niet?



Bijbelstudie –

Lees 1 Korintiërs 3: 16. Wat betekent dit voor hoe we naar de plek kijken waar God woont?

Lees Openbaring 21: 3 en 4. Wat betekent dit visioen voor hoe we naar de plek kijken waar God woont?



Gebed –

Vader in de hemel.

Dank U dat U een God bent, die onder mensen wilt wonen. Van hun ellende in Egypte, in hun bevrijding, in hun tocht door de woestijn, tot in het beloofde land.

Dank U voor het onwankelbaar huis dat U voor ons bouwt in de Zoon van David, Jezus Christus.



In beweging –

Hoe kunt u / jij deze week iets betekenen die dak- of thuisloos is of op de vlucht is in deze wereld? Hoe kunnen we iets van Gods liefde doorgeven aan degenen, die ver van huis zijn of geen thuis hebben?



Liturgie – uit Opwekking 623 - Laat het huis gevuld zijn

Want Ik wil komen met Mijn Geest

En doorwaaien heel het huis

Ik wil het maken tot een tempel

Waar Ik woon

Laat Mijn leven in je zijn

Ik maak je heilig, puur en rein

Ik laat het levend water stromen door je heen



Thuis –

Hebben jullie een kerststal thuis? Ga er eens rustig voor zitten en bedenk dat **zo'n stal** (!) de eerste woonplaats was voor Jezus, de zoon van God.

Vragen of ideeën?: ds Hans van Dolder – ds@johanneskerk.net